



ÖSTERGÖTLANDS
HEMBYGDSFÖRBUND

Östergötlands Hembygdsblad

Nytt Höstnummer!

Turnédebut i hembygden för nye
landshövdingen

Hell'ste Marken 2019

Nr 3-2019

ÖSTERGÖTLANDS HEMBYGDSBLAD

Utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Östergötlands Hembygdsförbund, till vilket 95 föreningar med runt 19 000 medlemmar är anslutna.

Tidningen ges sedan 2016 ut digitalt och får distribueras fritt till alla medlemmar i förbundet. Tidningen finns även för fri nerladdning från förbundets hemsida www.hembygd.se/ostergotland.

Ansvarig utgivare

Rolf Pettersson (förbundsordförande)

Härna Åland, 590 76 Vreta kloster

Tel: 073-346 49 04

E-post: rolf.k.pettersson@telia.com

Utkommer

omkring 15/3, 15/6, 15/9, 15/12

Manusstopp

7/3, 7/6, 7/9, 7/12

Välkommen med textbidrag, foton och annonser!

Materialet skickas (e-postas helst) till kansliet.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texter och bilder.

Annonspriser

1/1 sida 1200:-

1/2 sida 600:-

1/4 sida 400:-

Östergötlands Hembygdsförbunds Kansli

Vasavägen 3, 582 20 LINKÖPING

Tel: 076-103 11 39

ostergotland@hembygd.se

www.hembygd.se/ostergotland

Omslagsbild



Utsikt från skärgårdsmuseet i Tyrislöt, Sankt Anna.
Foto: Jesper Ström

INNEHÅLL:

Ordföranden har ordet	sid 3
Hell'ste Marken 2019	sid 4
Lyckat samarbete med Tryserums friskola	sid 5
Turnédebut i hembygden för nye landshövdningen	sid 6
Grattis, St :a Ingrid's Gille Årets landsbygdsstipendiat!	sid 7
Hembygdsförening efterlyses till skötsel av allmogeåker!	sid 8
Annonser, kurser, konferenser mm	sid 8-12



Välkommen på
vår Höstkonsferens i Östra Ed
lör 28 sept!



Se program &
inbjudan på sid.
10 i detta nr!

Ordföranden har ordet

Så har då sommaren 2019 övergått till sensommar. Värmen kan dock återkomma i början av oktober till det vi brukar kalla brittsommar eller som vissa kallar indiansommar. Årets sommar tycker jag vädermässigt har varit betydligt skönare än förra årets. Förra året led man (åtminstone jag) av denna intensiva värme och hetta i flera veckor.

När man var yngre kunde man ju uppskatta värme och intensiv sol på ett annat sätt. Jag minns på 70-talet, då jag under ett antal år tillbringade flera sommarveckor i Greklands övärld hos en grekisk familj. Vi kunde vara ute hela dagar på havet och fiska bläckfisk eller plocka mandel i någon odling. Temperaturen låg ofta runt 30 grader med stekande sol, men man tyckte bara det var skönt. Idag hade man tyckt att det vore rena tortyren!

Förbundet har haft en del aktiviteter under sommaren. Vår kanslist Jesper och jag har tillsammans med vår nya landshövding Carl Fredrik Graf, tf länsrådet Sten Olsson med sina respektive sekreterare besökt fyra kustnära hembygdsföreningar. Nämligen Sankt Anna, Ringarum, Valdemarsvik och Gryt. Dessa besök blev mycket uppskattade av alla deltagare. Läs mer om detta på sid. 6!

Vår kassör Åke och jag har också nyligen deltagit i en konferens om "Samverkan för ett hållbart och inkluderande kulturarv". De medverkande var bl.a regionpolitiker, kommunpolitiker, tjänstemän från länsstyrelsen och de som på något sätt är inkluderade i besöksnäring och kulturarv. Konferensen avslutades med en workshop där många åsikter kom till tals. Förhoppningsvis ska detta leda till en bättre samverkan mellan aktörerna på det kulturella området.



En del föreningar har firat jubileum denna sommar. Jag besökte Gammalkil som firade 40 år. Det var mycket trevligt. Man hade verkligen satsat med bl. a hoppborg, tipspromenad och musik. Först bjöds man på hembakat bröd och tårta, sedan avslutades kvällen med grillat vildsvinskött som man grillade ihop med närodlade rotfrukter. Alltsammans mycket gott!



Rolf Pettersson gratulerar Gammalkils Hembygdsförening på 40-årsjubileet 17/8. T.v. föreningens ordförande Anna Scharff.

Även en ganska nybliven förening har firat jubileum, nämligen Rystad-Östra Harg. De fyllde 10 år. De firade också med musik, kaffe och hembakat, tipspromenad mm. Mycket trivsamt i Bosgårds loge i Rystad. Tidigare hade förbundet inte uppmärksammat föreningar yngre än 25 år, men från och med nu är alla föreningar som tänker fira sina jämna 10 år välkomna att höra av sig.

Förbundets näst kommande verksamhet är Höstkonferensen i Östra Ed den 28 september. Se vårt program på sid. 10 och välkommen dit, alla!



Rolf Pettersson

Hell'ste Marken 2019



En välbesökt Hell'ste Marken hölls på Hällestads hembygdsgård 10 augusti.

Text & foto:

Birgit Johansson,
Hällestads Hembygdsgård.

*H*ell'ste Marken arrangeras andra lördagen i augusti varje år sedan 1990. Bakom arbetet med marknaden står Hällestads Marknadsallians bestående av Hällestads MHF, Sonstorps IK, Borggårds IK och Hällestads Hembygdsgård.

Omkring 3000 personer besökte marknaden i år den 10 augusti, där det mesta fanns till försäljning. Grönsaker, blommor, frukt, karameller, kläder, matvaror av olika slag, bröd och lotterier. När besökarna sedan blev hungriga fanns korv, kaffe och inte minst den berömda kålsoppa. Många besökare varje år kommer enbart för att äta en tallrik soppa!

Från scenen på marknaden underhöll The Tigers, en tradition sedan flera år och ett uppskattat inslag. I församlingshemmet vid kyrkan fanns möjlighet att få information om släktforskning och i kyrkan bjöds på orgelkonsert på eftermiddagen.

*M*en marknaden har en betydligt äldre historia. Redan 1584 beordrades fogden i Norrköping, av Kunglig Majestät att låta kungöra, att härefter skulle marknad hållas i Hällestad den 5 januari varje år. Kyrkovallen, platsen framför kyrkan, fungerade som marknadsplats och Trettondagsmarken blev en institution som fortgick årligen fram till 1860-talet. Försäljarna var yrkesmän från olika branscher, allt från guldsmed till toffelmakare, men under första tiden salufördes inga kreatur.

Efter 1860 ändrades det till frimarknad i förening med kreatursmarknad och marknaden flyttades till oktober månad. Vid sekelskiftet 1900 flyttades marknaden till stationsområdet och den sista marknaden hölls 1946.

*A*r 1972 återupptogs marknadstraditionen av Hällestads Hembygdsgård och marknadsplatsen blev nu föreningens eget område, Udden. Föreningen arrangerade marknaden fram till 1989 då marknadsalliansen tog över ansvaret.



Den berömda kålsoppa på väg till serveringen.

Från vänster: Hans Skoglund, Hans Hellström, Yngve Bäck, Per Siljedahl, Rebecca Lewis, Lotta Nestor Koljo; alla engagerade i hembygdsgården.



Lyckat samarbete med Tryserums friskola

Slipning av smörknivar i snickarverkstaden hos Tryserums Hbf.

Under de senaste åren har vår förening, Tryserums Hbf, haft ett gott och ganska regelbundet samarbete med skolan. Skolan är en friskola med barn från dagis till klass 6. Det är barnen från förskoleklass till klass 3 som vi mest har jobbat med. Oftast endast några timmar per termin och klass. Skolan har ett väldigt tätt schema, så barnen har varit indelade i 2 grupper och det har då blivit en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp.

Vad har vi då gjort? Jo, gamla hushållsarbeten. Vi har bakat i den gamla bakugnen, separerat mjölk och gjort smör, tvättat för hand i tvättstugan och manglat, skurat mattor och spunnit ull.

De två senaste åren när Hembygdsförbundet har haft teman så har vi arbetat med dessa.



Tidsresa under folkskolans 175-årsjubileum.

När folkskolan fyllde 175 år fick barnen förflytta sig till 1950-talet och till vår skolsal på övervåningen. De fick skriva skrivstil med gammaldags bläckpenna och vi använde våra skolaffischer. Och så fick de läsa i mina gamla

skolböcker "Vill du läsa". Så sjöngs det morgonpsalm, "Morgon mellan fjällen", förstås i gamla psalmböcker.

Förra året var temat folkkonst. Efter att ha berättat om att nästan allt gjordes hemma och visat gamla ostkorgar, mangelbräden mm, så fick barnen gå till snickarverkstan och själva putsa till sin egen smörkniv, som de sedan skulle måla i skolan. Då hade snickaren i föreningen gjort mallar så att det bara behövdes sandpapper för att färdigställa.

En dag vandrade vi med barnen 1 km till byns äldsta hus och vi berättade om huset som varit sjukstuga, och om det som var handelsbod i slutet på 1800-talet och om var polisen och barnmorskan hade bott. Vi tittade var hästarna var bundna medan man handlade, och funderade på vad som såldes i affären på den tiden. Hur sjukstugan kunde se ut och vilka sjukdomar som härjade kring 1920. Samma dag besökte kyrkan av den grupp som just då inte var med till sjukstuga och handelsbod.

I kyrkan fick barnen bl a se dopbordet och dopfunten och minnestavlor över tidigt bortgångna barn till 1700-talsprosten Sivers.

En annan dag fick barnen gå upp en bit i kyrktornet där det förvarades gamla gravkors.

Barnen fick rita av dessa och handledaren berättade om korsen, om hur gamla de var och hur de hade gjorts och använts.

Varje gång vi har tagit emot en grupp så är det dåtid som gäller. Till fröken säger man fröken, man sitter lugnt och stilla i bänken, ingen mössa inomhus, räcker upp handen när man vill säga eller fråga något. Fungerar jättebra!

Efter utförda "arbeten" får man prova på att sitta i slädar eller vagnar som vi har i uthuset. Första gången frågade jag: Vart ska vi åka? Svaret kom direkt: Tillbaka till nutid!

Innan barnen går tillbaka till skolan pratar vi igenom vad vi har gjort och varför. Det har visat sig att de fattar lätt och att de har varit uppmärksamma.

Att vi kan genomföra detta beror på att vi har så engagerade medarbetare både i styrelse och i arbetsgrupper. Många av oss kommer ihåg allt detta som fanns förr, det vi inte kan få vi lära oss. De här dagarna med barnen är roliga, men intensiva!

För Tryserums Hembygdsförening, Lilian Nilsson

Turnédebut i hembygden för nye landshövdingen



Landshövding Carl Fredrik Graf (2:a fr h) får en grundlig guidning på hembygdsberget i Ringarum av hembygdsföreningens ordförande Karin Folkesson (th)

Text & foto: Jesper Ström.

Den 26 juni genomförde den ny tillsatte landshövdingen Carl Fredrik Graf sin första "hembygdsturné". Därmed förde han vidare den tradition som hans företrädare Elisabeth Nilsson initierade under 2016. Med på färden var även t.f. länsrådet Sten Olsson, deras sekreterare Ing-Marie Carlsson och Maria Aspanius samt Rolf Pettersson, ordförande i Östergötlands Hembygdsförbund.

I år pekade kompassen österut, mot den östgötska skärgården. Dagens första stopp blev ända ute i Tyrislöt, där Sankt Anna Hembygdsförening tog emot och bjöd på morgonfika i sitt fantastiskt välskötta skärgårdsmuseum. Ordförande Boel Holgersson och Dag Karlsson berättade om föreningens verksamhet, bl. a. om sitt deltagande i den kommande Sankt Anna-dagen som äger rum var tredje helg i juli. Detta följdes av en rundvandring på berget jämte museet, som erbjöd en härlig utsikt långt ut i skärgården.

Ringarums Hembygdsförening tog härnäst emot med 20-talet medlemmar uppe på sitt trolska hembygdsberg. Där bjöds det på ett överdådigt fruktbord i ryggåsstugan och landshövdingen fick ta emot en lokalhistorisk bok från ordförande Karin Folkesson. Därpå visade föreningen runt på berget med sitt 10-tal byggnader och ett imponerande museum och arkiv.

Turen gick sedan till Valdemarsvik. På hembygdsgården Åbäcksholm öppnade Valdemarsviks Hembygdsförening sina dörrar. Ordförande Krister Ryding berättade om hjälpen som föreningen får av kommunen att sköta både gräsmattor, träd och buskar som omger gården, vilken ligger på ett slags halvö vid den västra infarten till orten. En visning av Gula Huset och vagnsmuseet plus en bit lokal historik om bl.a. Lundbergs Läderfabrik avrundade besöket.

Sist på tur var Gryts Hembygdsförening, vars gård Björkudden är idylliskt placerad gård utmed Gamlebofjärden. Ordförande Erik Lundberg och sekreterare Barbro Pettersson välkomnade till eftermiddagsfikat, som hölls i föreningens fina skärgårdsmuseum. En rundtur bland deras många byggnader, inklusive båthus, smedja och en scen för uppträdanden, fick avsluta en turnédebut med mersmak inför nästa år. Vart går färden då, manne?



En titt i båthuset hos Gryts Hbf.



Landshövdingen med följe hälsas välkommen till hembygdsgården Åbäcksholm av Krister Ryding, ordförande i Valdemarsviks Hembygdsförening (th).

Grattis, S:ta Ingrid Gille – Årets landsbygdsstipendiat!

Årets landsbygdsstipendiat är hembygdsföreningen S:ta Ingrid Gille i Skänninge. Varje år utser Region Östergötland en vinnare till denna utmärkelse, där priset är 10 000 kr. Regionförbundets motivering till vinnaren i år löd: "För sitt stora engagemang och bidrag till att ge människor en meningsfull sysselsättning, skapa delaktighet och positiva inslag för såväl boende som besökare i sin bygd. Föreningen levandegör genom sitt arbete tre museigårdar, stadens stadsmuseum och örtagård." Hembygdsförbundet får lov att gratulera stort!

Priset delades ut på Linköpings slott den 5 september inför Östgötadagarna-helgen. Där delades det även ut priser för Det östgötska konsthantverket 2019 samt Årets Östgötadagsbakverk. Läs mer [på denna länk:](#)



Örtagården hos S:ta Ingrid Gille.

Hembygdsförening efterlyses till skötsel av allmogeåker!

Norrköpings kommun utreder nu om det finns intresse av att sköta en mindre markyta som en så kallad allmogeåker, där gamla sädesslag odlas inblandade med idag ovanliga åkerogräs. Idag verkar det helt saknas brukade allmogeåkrar i länet, och tyvärr verkar det även saknas utsäde för dessa.

Vi vill därför komma i kontakt med personer som har kännedom om brukandet av allmogeåkrar och även med någon förening som skulle vilja sköta en sådan i Norrköpings kommun framöver! Kommunen kommer att bidra med resurser för skötseln av allmogeåkern.

KONTAKTA:

kommunekolog Malin Larsson
malin2.larsson@norrkoping.se
tel: 011-15 38 68



*Let's
create*
Norrköping

Dags att

sätta styrelsen

i skolbänken?

Gå webbutbildning eller studiecirkel.

Få självriskcheck värde 9 300 kr!



Läs mer och anmäl er på: 0200-22 00 55 | forsakring@hembygdsforbundet.se
www.sakerforeningsgard.se | facebook.com/hembygdsforsakringen | hembygd.se

I förening är en handbok i föreningsarbete. Materialet vänder sig till ideellt engagerade, och särskilt personer inom de grund-, medlems- och samverkande organisationer som Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med. Materialet tar upp rollfördelning och ansvar i en ideell förening, mötesformer, arbetsätt och hanterar såväl formellt beslutsfattande som processinriktade möten och medlemsfrågor.

Boken kan användas som underlag för en studiecirkel eller utbildningsdag för fördjupad förståelse för hur en ideell förening fungerar. Till materialet finns också förslag på studieplaner och utbildningsupplägg samt fallövningar och ett stort antal mallar för praktiskt föreningsarbete.

Denna bok är en del av Studiepaketet "Föreningsutveckling", som är ett av hembygdsrörelsens tre fokusområden 2018-2022.



Läs mer om och beställ studiepaketet "Föreningsutveckling" samt massor av annat studiematerial hos Sveriges Hembygdsförbund [PÅ DENNA SIDA:](#)

Vi ger ut böcker!



En axaröv ur vår tidigare utgivning:

Brevens Bruks hembygdsförening; Brevens Bruk, bruksliv i järnets tecken
Knutby-Faringe-Bladåker hembygdsförening; Bygden som steg ur havet
Fanthyttans bygdeförening; Fanthyttan
Borensbergs hembygdsförening; Från Husbyfjäl till Borensberg
Lima, Rörbäcksnäs och Transtrands hembygdsföreningar; Grönstrand
Hafsta byalag; Hafsta genom tiderna
Föreningen Hårdalvarn; Hårdalvarn
Idre hembygdsförening; Idre bygdebok del 1, 2 och 3
Kvistholmsgruppen; Kvistholmskrönika
Ragnarö byalag; Livet i ragnarö
Norra Vi hembygdsförening; Norra Vi
Norra Vi hembygdsförening; Ydrebo
Torpa hembygdsförening; Om Torpa kyrka
Torpa hembygdsförening; Skrönor och visor
Reftele hembygdsförening; Reftelebygd
Röls hembygdsvänner; Rölsminnen
Rök-Svanshals byalag; Svanshalsminnen
Stoby historiecirkel; Stoby by
Särna förminnesförening; Särnmål

Vi erbjuder Dig eller Din förening:

- hjälp med allt från manus till färdig bok
- upplagor från 50 ex och uppåt
- intressanta priser
- formgivning
- tryckning
- handledning

Kontakta oss så får vi diskutera just din situation!

Upplands-Bro Kulturhistoriska förening; Upplands-Bro från då till nu
Birgitta Olsson; Bondeuppror i Skåne
Johan Birath; Brännvin, vatten och bröd. Del 1 och 2
Johan Birath; Ekeby sockenstämmor 1787-1818
Johan Birath; Mordet i Hycklinge
Johan Birath; Mordet i Ljungstorp
Johan Birath; Mordet i Mjölby
Johan Birath; Mordet vid Stjernesand
Johan Birath; Spöken i Östergötland
Berit och Larseric Fjellman; Dalsland och gränsbygden. Del 1 och 2

Erik Jonsson; De första Ormsjöutyendrarna. Del 1 och 2
Bror Steen; En Parvels minnen från Hågestad Norrgård
Östen Andersson; Fjärdingsman i skärgården
Östen Andersson; Örsklår
Rune Andersson; Folket på Rygge by
Tony Hagström; Från bondby till municipalsamhälle (Kisa)
Bengt-Arne Bengtsson; Från Östra stambanan till Ostfänken/Göteborgsbanan
Anders Ejdenvik och Anders Dahlin; Grövelsjöfjällen, gränslösa fjäll
Sten-Olof Ragnar; Gårdar och stugor i Åsbo
Lennart Nilsson; Gårdarna utmed Lagans strand

Sven Thurin; Historien om Myggjöen
Verner Lindblom och Bengt Råsiel; Lexikon, Västergötlands tidiga historia
Bo Werkström; Lunds Timmer AB
Per-Anders Lundh; Mellan Lijeholmen och Somvik
Mono Söderbäck; Mitt Ödeshög
Bo Jansson; Mjölby industrihistoria
Gudrun F. Brännberg; Målare i Medelpad
Kajsa Karlsson; Människor, mark och skiften i Kripared under 250 år
Anita Kindstrand; Ordstäv och talesätt i Unnarbybygden
Rosa Lindeberg och Majken Sörman-Olsson; Rosas bok
Torbjörn Ljungqvist; Röfors
Eva Fagerberg; Sankta Ingrid av Skänninge
Alice Andersson; Skeppsås kyrkogård
Catherine Lagercrantz; Tamms på Österbybruk
Eje Fasth; Transås hornmusikår 110 år
Göran Källgård; Vargjakt, emigranter och en drunknad griskulting
Mikael Edberg; Ytterbys gårdar och torp

och många fler...

Atremi

Axstad Södergård,
0142-171 00

595 94 Mjölby
info@atremi.se

www.atremi.se

Inbjudan & program till Höstkonferens

i Östra Ed lördagen den 28 september 2019!

Östergötlands Hembygdsförbunds höstkonferens genomförs tillsammans med arrangörerna Östra Eds Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan.

- 09:30 Samling, registrering & kaffe med fralla i **församlingshemmet, Östra Ed, Valdemarsvik**. Parkering finns.
- 10:15 Östra Eds Hbf:s ordförande Jörgen Svensson hälsar välkommen.
- 10:20 Östergötlands Hembygdsförbunds ordförande Rolf Pettersson har ordet.
- 10:30 "Auktion i hembygdsmuseet? Ska föreningar gallra föremål – och i så fall hur?" Länsarkivarie Albin Lindqvist, Ringarums Hbf.
- 11:00 "En vandring i Östgötaledens spår." Hannes Carlsson berättar.
- 11:45 Bensträckare. David Fogelberg berättar kort om färjetrafiken i Skeppsgården.
- 12:00 Lunch: Grönsakssoppa med baconfräs och bröd.
- 13:00 Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, informerar om aktuella frågor inom hembygdsrörelsen.
- 13:30 "Att borra en vattenbrunn med stöd ur Landsbygdsprogrammet." Nykils Hembygdsförening berättar om ett nyligen startat projekt.
- 13:45 "Hur man kan bedriva släktforskning via kartor." Släktforskarföreningen DIS-filbyter informerar.
- 14:15 Eftermiddagskaffe med kaka.
- 14:45 Rundvandring och visning av hembygdsgårdens byggnader.

OBS: med reservation för ev. ändringar i programmet.

Anmälan med deltagares namn, tel-nr och förening vill vi ha senast **onsdag 25 september.**

Gör detta via e-post: ostergotland@hembygd.se – eller tel: 076-103 11 39.

Pris: Kaffe, lunch & kaffe: **150 kr**. Betalas kontant eller via Swish på plats.

Anmäl er även om ni inte önskar förtäring!

Varmt välkomna!

Östergötlands Hembygdsförbund & Östra Eds Hembygdsförening



INBJUDAN TILL:



Fördjupningskurs i digital bild- & fotohantering!

Linköping lördag 12 oktober 2019

På begäran och som en uppföljning till de tidigare kursdagarna i föremålsvård, bjuder Östergötlands museum, Östergötlands Hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan in hembygdsföreningarna till en kostnadsfri fördjupningskurs i digital bild- & fotohantering. Museets bildexperter lär er bl.a. att:

- Skanna in bilder
- Redigera i bildhanteringsprogram
- Ladda upp bilder till nätet

Utrustning finns på plats. Dock kan ni som har egen laptop och egen skanner (med redan installerad programvara) få tillfälle att kolla metod och inställningar i ert skannerprogram resp. redigering i bildbehandlingsprogram. Ta i så fall med en mus samt grenkontakt och förlängningsladd. Testfotografier finns redan, men ni kan ta med er ett fåtal egna bilder, kopior och negativ.

Dag: Lör 12 oktober 2019. Tid: 10:00 – 14:30.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Vasavägen 3, Linköping.

Ta med egen lunch (mikro finns). Vi bjuder på eftermiddagsfika!

OBS: maxantal: 30 pers.

Anmäl er med namn, tel-nr och tillhörande förening till:

Studieförbundet Vuxenskolan

E-post: ostergotland@sv.se

Tel: 013-31 40 70

Har du kulturhistoriska miljöer? Sök bidrag hos Länsstyrelsen!

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Ett nationellt mål är en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Sök nu till projekt under 2020 senast den 31 oktober! Vi kan bevilja bidrag till:

- Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturresevat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
- Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
- Projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.



LÄNSSTYRELSEN
ÖSTERGÖTLAND

LÄS MER OCH ANSÖK PÅ DENNA LÄNK:

Välkommen till Arkivens Dag den 9 november 2019!

Gömt eller glömt? Ordet skattgömma passar bra som beskrivning av arkiven där vårt gemensamma minne finns bevarat. I år firas Arkivens dag i hela Norden under det gemensamma temat Gömt eller glömt? Besök arkiven och hitta din egen historia.

Temat kan tolkas på många sätt. Företeelser och händelser som fallit ur vårt minne, dokument som sparas till våra efterlevande för att de ska kunna spåra historien eller levnadsöden som berör när de berättas är bara några anledningar att besöka arkiven.

Temat kan också handla om det som medvetet gömms undan eller förstörts. Vilka spår finns i arkiven av att man medvetet undanhållit information? Hur vanligt är det att arkivarier märker att information saknas?

I arkiven finns ögonvittnesskildringarna från historien och här finns spåren som visar hur vår samtid utvecklats. Följ med på vår historiska skattjakt den 9 november!



LÄS MER PÅ www.arkivensdag.nu